

# Nieuwsbrief mei 2026



## Agenda

- zo 3 mei 12.00 Viering Velerlei: De spiritualiteit van Vincent van Gogh
- zo 10 mei 12.00 Oecumenische viering met Elcke Smits
- zo 17 mei 12.00 Viering Velerlei: Filosofie en God
- zo 24 mei 12.00 Pinksterviering met Feike Weeda
- zo 31 mei 12.00 Themalunch met de pastoraatsgroep
- zo 7 juni 12.00 Kapeldialoog

Actuele aanvullingen: [www.kapel-eindhoven.nl](http://www.kapel-eindhoven.nl) en op: [www.facebook.com/kapel.eindhoven](https://www.facebook.com/kapel.eindhoven)

Andere activiteiten:

- za 2 mei 18.30 [SOVE viering](#) met Franck Ploum, Johanneskerk
- zo 3 mei 19.30 Taizé-vesper, Van Gogh Kerkje, Nuenen
- wo 20 mei 19.30 Amnesty Schrijfavond, Huiskamer voor Vluchtelingen

## Overweging

Het gebeuren van de komst van de Geest kunnen we ons het beste voorstellen als een langzame groei van innerlijke geestkracht, die uiteindelijk naar buiten komt. De leerlingen zijn gevlucht bij de dood van Jezus, uit elkaar geslagen, teruggekeerd naar hun dorpen. Toch hebben ze elkaar geleidelijk weer opgezocht en samen hun ervaringen met Jezus en vooral zijn kruisdood overdacht en zin gegeven, o.a. door het herlezen van stukken uit de Schriften, zoals bepaalde psalmen en de liederen van de lijdende dienaar bij Jesaja.



Het verhaal van Pinksteren in het boek Handelingen is de beeldende weergave van dit proces. Dat gebeurt met apocalyptische beelden, beelden van de eindtijd in de lijn van het visioen

van de profeet Joël. Het pinkstergebeuren is in die beelden plots, fel, overdonderend en komt van boven. De existentiële ervaring van het pinkstergebeuren moeten we ons echter eerder voorstellen als stil, moeizaam, langzaam en verwarrend.

Dit gebeuren kan ook bij ons plaats vinden als wij samenkomen en onze geest-momenten met elkaar uitwisselen. De momenten dat we het weer even zien zitten en ons hart warm wordt in het besef van het grote gebeuren waarin wij mogen delen en dat in Jezus een hoogtepunt heeft gekend dat ons nu nog in-spireert. Zo kunnen wij ook nu be-geesterd worden.

*Jef De Schepper*



## Viering Velerlei: De spiritualiteit van Vincent van Gogh

Zondag 3 mei, 12.00, Johanneskerk

Peter van Overbruggen, die eerder in De Kapel vertelde over zijn passie voor het gregoriaans, houdt nu een presentatie over de spiritualiteit van Vincent van Gogh.

Vincent van Gogh groeide als domineeszoon op in een godsdienstig milieu en religie zou hem een leven lang blijven intrigeren, in een proces van aantrekken en afstoten. Voordat hij rond 1880 besloot om kunstenaar te worden, wilde hij in het voetspoor van zijn grootvader en vader treden als predikant. Hij begon zelfs aan een theologiestudie in Amsterdam en was ook korte tijd werkzaam als prediker bij de mijnwerkers in de Borinage. Vincent stond daarbij een praktisch en sociaal christendom voor. Later zou Vincent in zijn werk als kunstenaar én in zijn vele brieven zijn 'spiritualiteit' op een eigen manier gepassioneerd tot uitdrukking brengen: als vertrooster van mensen. Peter van Overbruggen presenteert in woord en beeld het leven, de persoon en het werk van Vincent met een focus op zijn spiritualiteit.



*Over de spreker:*

*Peter van Overbruggen studeerde na zijn gymnasiumopleiding theologie en Nederlands. Hij was docent, conrector en plaatsvervangend rector aan het Eindhovense Augustinianum. Hij publiceert in tijdschriften over cultuur-historische en religieuze onderwerpen. Hij schreef een boek over het 100-jarige Augustinianum en over het 250-jarige pastorie-Van Gogh huis Nuenen. Als voorzitter van de Stichting Kunstfonds en vrijwilliger van Van Gogh Village Museum Nuenen geeft hij voordrachten over Van-Goghthema's. Eind 2025 ontving hij de gemeentelijke onderscheiding in zilver van de Gemeente Nuenen voor zijn jarenlange cultureel-maatschappelijke verdiensten.*

Deze viering is voorbereid door Erik ter Poorten en Peter van Overbruggen.

### Thuis de viering meebeleven?

De viering volgen via internet doe je via [kerkdienst.gemist](https://kerkdienst.gemist.nl).

Later terugkijken kan via [kapel-eindhoven.nl/online-vieringen](https://kapel-eindhoven.nl/online-vieringen).



#### Thuiscollecte

Draag je onze collectedoelen Vluchtelingen in de Knel en de Huiskamer voor Vluchtelingen een warm hart toe? Maak dan jouw collectegeld over op NL39 TRIO 0197 9811 86 t.n.v. stichting De Kapel, o.v.v. "Collectegeld".

#### VidK-doos

Bij de ontvangst in de kerk staat een doos waar je toiletartikelen en schoenen kunt achterlaten voor Vluchtelingen in de Knel.



#### Halen en brengen van en naar de Johanneskerk.

Heb je vervoer nodig of kun je vervoer verzorgen, meld dit dan bij onze vervoerscoördinator via [vervoer@kapel-eindhoven.nl](mailto:vervoer@kapel-eindhoven.nl).

## De Kern van ons Beraad

Samen met de voorgangers is gestart met de zoektocht naar een nieuwe voorganger die het team kan versterken. Er is gesproken over het profiel, en ook over mogelijk een verbreding van taken. Er zijn ook al wat namen voorbijgekomen. Uiteraard is een zorgvuldig proces vereist, dus we gaan het in rustige stappen doen.



Wat meer bestuurlijk hebben we het nieuwe Huishoudelijke Reglement vastgesteld. Hierin staan een aantal zaken die we als bestuur als onze taak zien, die niet direct in de statuten staan. Maar het is ook wat we al gewoon doen.

We hebben ook naar de financiën gekeken voor de komende jaren. En op de termijn van een aantal jaren zal ons eigen vermogen toch wel gaan dalen: tenslotte worden we kleiner in aantal zodat de inkomsten omlaag gaan, terwijl de kosten eerder zullen stijgen. Op dit moment is er evenwel nog voldoende financiële ruimte. We zullen dit jaarlijks herhalen, zodat er op tijd actie genomen kan worden.

Rob en Ward hebben meegedaan met een ontruimingsoefening bij de Johanneskerk. We gaan het plan aanpassen voor De Kapel, en dan gaan we het eind dit jaar met ons allen ook oefenen.

In de Johanneskerk zijn er, ook tijdens onze viering, steeds meer andere groepen. Goed dat het gebouw veel gebruikt wordt, maar het geeft ook wel eens overlast. We zorgen dat we met elkaar in gesprek blijven, zodat we dat kunnen oplossen.

7 Juni zal er weer een kapeldialoog zijn. Er zullen, naast wat mededelingen en rondvraag, twee grotere agendapunten zijn: ons toekomstbeeld; is het weer tijd voor een nieuwe “toekomstcommissie”? En als tweede de stand van zaken betreffende onze voorgangerszoektocht.

Omdat er niet direct een thema was zal er dit voorjaar geen workshop rond de Liturgische Vieringen zijn. Wel is er 13 juni een workshop om de Vieringen Velerlei in het najaar in te vullen.

Tenslotte is de benoeming van mij (Ward) verlengd tot maart 2030.

*Ward Cottaar*

## Wie wil er een zomerviering organiseren?

Het is al jaren een traditie, dat er tijdens onze zomerstop in juli en augustus zomervieringen worden georganiseerd.

Maar dit jaar heeft nog niemand zich gemeld, behalve Ingrid en Mirjam, met een idee voor een viering in/met De Regenboogkerk in Nuenen. Je bent vrij het zelf in te vullen, binnen het gedachtegoed van De Kapel. De afgelopen jaren hadden we gesprekswandelingen in groepjes van 2 in de bossen, meditatieochtenden bij het Wasven en nog veel meer.

Heb je vragen of ideeën? Neem dan contact op via [dirk.vantellingen@onsbrabantnet.nl](mailto:dirk.vantellingen@onsbrabantnet.nl).

*Dirk van Tellingen*



## Vooruitblik

### Viering Velerlei: Filosofie en God

Zondag 17 mei, 12.00, Johanneskerk

Wat betekent God voor jou?

We bekijken met de aanwezigen een klein aantal verschillende filosofische benaderingen.

Na een korte inleiding gaan we in gesprek met elkaar in kleine groepjes en bespreken wat ieder vindt van die benaderingen.

Jef De Schepper zal de inleidingen verzorgen. Hij heeft lange tijd filosofie als vak onderwezen.

*Erik ter Poorten*

### Themalunch

Zondag 31 mei, 12.00, Johanneskerk

Geïnspireerd door een eerdere viering: 'Mooi, niet perfect', gingen we verder denken over dit thema en kwamen we uit op ons nieuwe thema: 'Goed genoeg?' Tijdens de brainstorming kozen we 3 invalshoeken: situaties, de ander en onszelf.

Na de gebruikelijke inleiding ben je uitgenodigd om er tijdens de maaltijd verder op in te gaan.



## Terugblik

### Ingezonden bericht

Dit bericht ontvingen Kapelgangers van hun dochter en zij willen dit graag met ons delen:

“Goedemorgen, wij zitten bij de Palmasenviering in de kerk. Het emotioneert me. Brengt me terug naar mooie jeugdherinneringen van zondag naar de studentenkerk 🤍 Fijn om te realiseren wat een warm gevoel die herinneringen mij geven. Ik realiseerde me wat een cadeau het is dat jullie ons vroeger zo'n warme binding met de Studentenkerk hebben gegeven. Een fijne basis. Dank daarvoor 🤍🙏

*Maisha van der Zon”*

## Viering Velerlei: Werken van barmhartigheid zondag 19 april

Tijdens deze viering verdiepten we ons in de zeven werken van barmhartigheid: de hongerigen spijzen, de dorstigen laven, de naakten kleden, de vreemdelingen herbergen, de zieken verzorgen/bezoeken, de gevangenen bezoeken, de doden begraven. Eerste orde klinken die natuurlijk wat middeleeuws, maar even doordenkend blijken ze ook vandaag de dag nog superactueel: blijven zorgen voor je medemensen, los van hoe het met ze gaat, waar ze vandaan komen of wat ze gedaan hebben. Misschien niet altijd even makkelijk.



demonstreer  
steun vluchtelingen  
wordt vrijwilliger  
bij vluchtelingen

neemden mee  
naad voor...

subtief aan

antwoord op

de vraag naar

vroegste afspiegelen?

Vriendelijk zijn  
binnen video: verspreiden

**VREEMDEN**

plezorg

verbaande  
aan de  
Communiceren!  
Kijk ze



Na mooie inleidingen van Dirk en Metta was het onze taak eens op te schrijven: wat doe je en wat zou je kunnen doen. Dit leidde tot mooie, en ook wel confronterende inzichten.

En nog een aanrader (al is het wat ver weg): in de Martinikerk in Groningen hangen in de kooromgang zeven moderne schilderijen die de zeven werken laten zien, geschilderd door Egbert Modderma.

*Ward Cottaar*



## Nieuws van collega kleine geloofsgemeenschappen

Er zijn meer thuislozen in de regio Eindhoven dan je denkt: 2400 mensen hebben geen eigen plek om te leven. Waaronder zo'n 400 kinderen! Lees er eens over op de site van het [straatpastoraat](http://straatpastoraat.nl).

En helaas hebben wij, en de Johanneskerk, geen klok: maar de Remonstranten konden op 29 april wel hun klok luiden, om de stem van de gewortelde kinderen die uitgezet dreigen te worden, te versterken.

## Vliegveldpastoraat: non

In de aankomsthal stond een non. Een opvallende verschijning in haar zwarte habijt. Ik sprak haar aan. Ze wachtte op een vlucht uit Dublin, daar zaten familieleden van haar medezusters in, die op bezoek kwamen. Ze vertelde over haar congregatie. Ik zei dat ik luchthavenpastor ben. Ze zei: 'Maar u bent niet katholiek, dat voel ik meteen aan.' Ik zei dat ik dominee in de PKN ben. Ik vertelde over de gebedsruimte. Die wilde ze wel zien, ze had nog tijd. We gingen naar boven en ze bekeek de gebedsruimte. Ze zag meteen de tafel met bijbels. 'O wat leuk, bijbel in gewone taal. Mag ik daar één van meenemen?' Natuurlijk mocht dat, daar zijn ze voor. Een bijzondere ontmoeting, je komt niet iedere dag een non tegen. Bovendien een mooie uitwisseling tussen katholiek en protestant. Ik wist niets van die congregatie, en zij heeft die bijbel meegenomen.



*Mirjam van Nie*

## Taizé-vesper

Zondag 3 mei, 19.30, Van Gogh Kerkje, Nuenen

Het thema van de vesper is: 'Het komt goed'. Het zijn woorden, die bemoedigen. Iemand een positievere kijk op kansen geven en de moedeloosheid verminderen, zo kan je denken. Vaak hebben deze woorden ook betrekking op een emotionele aanmoediging van: 'Neem de tijd...., het komt goed'.

We zitten in de tijd tussen Pasen en Hemelvaart én Pinksteren. Ook de tijd van lente, de nieuwe groene natuur en de tijd van nieuwe inzichten en beloftes. Hoe denken we nu over de uitspraak 'Het komt goed'?



*De volgende nieuwsbrief verschijnt op 5 juni.  
Graag kopij uiterlijk zondag 24 mei 2026 inleveren.*