

The background of the entire page is a teal color with a repeating geometric pattern of white lines forming a grid of squares and diamonds. The pattern is centered and covers the entire area.

ter plaatse en op afstand

**Jaarverslag 2025
De Kapel
Eindhoven**

Voorwoord

In De Kapel is van alles gaande en dit verslag is een mooie samenvatting van de activiteiten die het afgelopen jaar zijn ondernomen. Nu is in De Kapel bijna iedereen een vrijwilliger of er een geweest. Sommigen hebben meerdere petten op. Iedereen draagt bij.

De liturgische vieringen vormen het hart van De Kapel, met voorganger en voorbereiders. Vieringen soms samen met de Johannesgemeente en de gemeente van de Regenboogkerk in Nuenen. De Vieringen Velerlei zijn onze bijeenkomsten rondom drie thema's (*op adem komen, gesprek aan tafel* en *geïnspireerd raken*) en worden ook met kapelgangers gepland en voorbereid; al dan niet met mensen van buiten De Kapel. En zo kan ik de lijst nog veel langer maken, maar daarover kunt u alles lezen in dit jaarverslag.

Er staat hieronder verhaald wat er allemaal is gebeurd, maar wat heel belangrijk is: dit was zonder al die vrijwilligers, samen met de voorgangers, niet zo tot stand gekomen.

Ik wens u veel plezier bij het lezen van dit verslag.

Erik ter Poorten
Voorzitter De Kapel



De Kapel

De Kapel is een open oecumenische geloofsgemeenschap die haar oorsprong vindt in de Eindhovense Studentenkerk. Het samen beleven van spiritualiteit staat centraal, waarbij we streven naar een type van oecumene waarin de veelzijdigheid van inbreng duidelijk zichtbaar is, ruimte krijgt, uitnodigt tot dialoog. Wij willen die veelzijdigheid uitdragen in woord en gebaar en voorleven binnen en buiten de kapelgemeenschap. Wij voelen ons betrokken bij actualiteit en samenleving, dragen dat uit en handelen daarnaar.

Ook het delen van kennis, het elkaar bemoedigen en samen genieten nemen een belangrijke plaats in.

Om dit vorm te geven zijn er tweewekelijkse oecumenische liturgische vieringen. Deze worden geleid door het vaste team van voorgangers: Jef De Schepper, Feike Weeda en Elcke Smits. De voorbereiding wordt gedaan samen met twee medevoorbereiders. Er zijn 16 leden van De Kapel die meedoen aan deze voorbereiding.

In 2025 waren er 24 liturgische vieringen. Daarnaast waren er een aantal speciale vieringen: op Witte Donderdag en Goede Vrijdag zijn deze vieringen samen met de Johannesgemeente. In de zomer is er een viering geweest samen met de protestantse gemeente van Nuenen. Voor één viering zijn we op bezoek gegaan bij de Geloofsgemeenschap Augustinus.

In mei was een speciale viering voorbereid: "Rock in de Kerk". Een liturgische viering waarin de liederen van Bløf een leidraad vormen. Helaas moest deze viering na een intensieve voorbereiding afgelast worden vanwege ernstige privéomstandigheden van één van de bandleden. Toch zijn er positieve effecten: het contact met andere geloofsgemeenschappen is er mee verbeterd en een [nieuwe folder](#) van De Kapel geeft een goed beeld van ons in tegenwoordige tijd. Deze folder heeft al wijd en zijd zijn weg gevonden.

In de weken dat er geen liturgische viering is, wordt een Viering Velerlei georganiseerd: een bijeenkomst waar we op een andere manier verdieping zoeken, inspiratie vinden en kennis opdoen. Deze vieringen worden steeds voorbereid door een aantal leden van De Kapel, waarbij ook regelmatig externe organisaties en mensen betrokken zijn.

Mensen

Voorgangers en voorbereiders

Nadat in 2024 twee voorgangers afscheid genomen hadden, is het team in 2025 gelijk gebleven. Met nog maar drie vaste voorgangers is in 2025 wel een begin gemaakt met het zoeken van een nieuw lid van het voorgangersteam: regelmatig worden voorgangers van buiten uitgenodigd om voor te gaan bij een dienst. In oktober werd een Kapeldialoog georganiseerd over dit thema.

De groep voorbereiders is constant gebleven. Enkele mensen hebben zich na jarenlange bijdrage teruggetrokken, maar er zijn ook leden van De Kapel die nieuw als voorbereider meedoen.

Het Koor

Inzet koor.

Bij de invoering van de Vieringen Velerlei heeft het koor besloten om elke vrijdagavond te blijven repeteren. Dit geeft ons enerzijds de mogelijkheid om ons voor te bereiden op de eerstvolgende liturgische viering én anderzijds te werken aan klankzuiverheid en algehele zangverbetering, waarbij Piet onze leermeester is. Het ledenaantal is aan de magere kant. Els stopte bij het koor en Trix was langere tijd afwezig door lichamelijk ongemak. De bezetting is mede daardoor soms wat dunnetjes, zowel op de vrijdagavond als op de zondagen. Toch slagen we erin om de liturgische vieringen naar tevredenheid op te luisteren.

Naast onze vaste inzet bij de liturgische vieringen verzorgde het koor ook de muzikale opluistering tijdens de steeds terugkerende themalunches van de pastoraatsgroep.

Samenwerking andere koren

We zochten het afgelopen jaar ook de verbinding met andere koren. Ingrid de Graaff, één van onze pianisten, initieerde een gezamenlijke viering met de protestantse gemeente in Nuenen. Zingen met een grotere bezetting werd door beide koren als zeer inspirerend ervaren. Ook verzorgden wij met de Cantorij van de Johannesgemeente een gezamenlijke zangviering in de Johanneskerk.

Boekpresentatie 'Vreugdevol Vertrouwen'

Op zaterdag 30 augustus vond de boekpresentatie plaats van het pas verschenen boek van Jef De Schepper. Deze vond plaats in de Abdij van Berne in Heeswijk. Het koor heeft deze speciale gelegenheid met muziek omlijst. Het werd een feestelijke bijeenkomst.

Open koordag

Op 29 november vond de open koordag plaats. Voor deze gelegenheid zocht het koor ook de verbinding met andere koren en gastzangers die zich de muziek van het Klein Kerstatorium eigen wilden maken. Naast de vergrote groep zangers waren ook de pianiste, de fluitiste, de hoboïste en de liturgievoorbereiders aanwezig. We nuttigden met elkaar een heerlijke lunch en maakten gebruik van alle faciliteiten die de Adventskerk ter beschikking stelde.

Gezegend zijn wij....

met onze vijf zeer bekwame pianisten, die ons bij onze zang begeleidden, te weten: Fred, Harrie, Ingrid, Marie-Astrid en Remco.

Pastoraatsgroep

Indertijd is de pastoraatsgroep opgericht met als hoofddoel: omzien naar elkaar. Met enige regelmaat komen we met vijf vrouwen bij elkaar om te kijken hoe we hier vorm aan kunnen geven. De manier waarop we dit doen is tweeledig:

- Individueel geven we aandacht aan mensen uit onze gemeenschap waarvan we weten dat die wel wat extra aandacht kunnen gebruiken. Soms weten we zelf wie dat zijn, soms krijgen we een signaal van iemand anders. Die aandacht kan bestaan uit een telefoontje, een bezoekje, een bloemetje, een kaartje en soms ook uit praktische ondersteuning.
- De tweede manier waarop we "omzien naar elkaar" vorm proberen te geven is door het organiseren van een pastoraatsviering/themalunch.

Pastoraatsvieringen/ themalunches

Onze vieringen bestaan uit twee delen, een korte viering in de kerkzaal en het lunch- en ontmoetingsdeel in de koffieruimte. De deelnemers worden uitgenodigd iets mee te brengen om te delen, maar zijn zonder dat ook welkom. Er is altijd een gezamenlijke afsluiting in de vorm van een samen gezongen lied.

De themalunches zijn om ook letterlijk brood en gedachten samen te delen en zo de onderlinge verbinding van de kapelgangers te bevorderen. Doorgaans schuiven er 25 à 35 personen aan.

2 februari: Heb je vijanden lief?

Wij kozen na rijp beraad het thema: "Heb je vijanden lief?" Ingegeven door de actualiteit. Moet ik als christen nog sympathie proberen op te brengen voor politiek leiders als Trump, Netanyahu, Wilders? Wij hebben niets met deze zogenaamde leiders, laat staan dat we ze kunnen liefhebben.

Maar wat moet ik met die echt onsympathieke buurvrouw, nare collega, de ex van je dochter die haar het leven zuur maakt of de fatbiker die de straat onveilig maakt? Zomaar wat voorbeelden van mensen, met wie wij soms, in het dagelijks leven te maken hebben; zijn dat onze "vijanden" dichterbij? We kunnen ons er verschrikkelijk kwaad over maken, maar zijn er andere opties? Opties die minder energie kosten en een ommekeer betekenen in ons denken? Is dat wat "heb je vijanden lief" eigenlijk inhoudt, ómdenken, anders reageren dan verwacht, de andere wang toekeren?



1 juni: Hoop, hoper, hoopst



Als je het nieuws volgt en om je heen kijkt, lijkt het of de bovenbazen, de grote bekken en het groot kapitaal aan de winnende hand zijn.

God zij dank zijn er voorbeelden genoeg die laten zien, dat het zo ver nog niet is, en dat we juist hoop mogen hebben dat de zachte krachten uiteindelijk zullen winnen. Het thema van onze viering werd "Hoop, hoper, hoopst", ontleend aan een prachtige tekst van de Vlaamse priester Thieu Plessers.

Wij willen in deze viering onze behoefte aan hoop met jullie delen.

We lezen drie heel verschillende hoopvolle teksten en zingen in allerlei toonaarden over hoop. Want één ding is zeker: we mogen de moed niet verliezen!

Een deelnemer verwoordde het als volgt:

Mijn eerste themalunch smaakte absoluut naar meer. In een gezellige en open sfeer spraken we samen over het thema hoop. Het was verfrissend om te horen waar anderen hun hoop uit putten, van kleine, persoonlijke momenten tot grotere inspiratiebronnen waar ik zelf nog niet aan had gedacht. Een waardevol uurtje dat zeker vraagt om een vervolg!

16 november Wensen zonder grenzen

In de actualiteit van de intocht van Sinterklaas dachten we aan wensen van groot en klein in het groot én in het klein. Zo kwam onze titel tot stand: 'Wensen zonder grenzen'.

Een kapelbezoeker reageerde: Aan de hand van een aantal liederen en een psalm, verwoordden de mensen van de pastoraatsgroep de wensen die bij hen tijdens de voorbereiding naar voren waren gekomen en nodigden ze ons uit om vrijuit te dromen.



Persoonlijk geraakt werd ik door de droom voor alle kinderen van deze wereld. Vanuit de ervaringen van een kleinkind, verbreedde zij haar droom naar kinderen verder van ons vandaan en sprak haar hoop uit dat er daglicht voor hen zou zijn en dat 'soms even lijden wordt opgeschort of mensen het samen dragen'.

In het vervolg van de dienst in de koffieruimte, hadden we aan onze tafel een warm gesprek waarin we dichtbij onszelf bleven deze keer en vooral onze eigen zorgen en wensen deelden met elkaar, terwijl we genoten van alle lekkere dingen die meegebracht waren.

Als afsluiting zongen we onze wensen naar en voor elkaar: 'met vrede gegroet en gezegend met licht'. Het was voor mij een tijd geleden dat ik naar De Kapel had kunnen komen, maar zo voelde ik me ook toen ik naar huis ging.

PR-groep

Mede dankzij de uitbreiding met enkele enthousiaste mensen levert de PR-groep steeds beter werk af. Ons hoofddoel: via een wekelijks kort bericht (de Digitale Ontmoeting) en maandelijks een Nieuwsbrief iedereen te informeren over het reilen en zeilen van De Kapel. We horen waardevolle reacties over het actuele karakter en de verfrissende info over de verschillende vieringen. Daarnaast worden de overwegingen en verslagen van de Vieringen Velerlei ook goed gelezen. We hebben regelmatig nieuwe ideeën om de nieuwsbrief nog interessanter te maken.

Daarnaast lukt het om de website actueel te houden en waar nodig te optimaliseren. We hebben sinds dit jaar een aparte pagina van onze 'collegae' kleine geloofsgemeenschappen, wat onze oecumenische intentie nog versterkt. Uit de bezoekerscijfers blijkt dat de website voldoet aan een behoefte. Bijvoorbeeld de aanvullende informatie over de komende diensten wordt goed gebruikt. Ook via facebook wordt actuele informatie verspreid.

De uitzendingen via KerkdienstGemist worden kwalitatief alleen maar beter. We horen regelmatig hoe fijn het is dat het op deze manier mogelijk is om deel te nemen aan onze vieringen. Dat kan zowel live als op een later tijdstip.



Vanaf dit jaar is onze bijdrage in SAMEN, het kerkblad voor de Protestantse Gemeente Eindhoven (PGE), duidelijk uitgebreid, met naast onze agenda nu ook korte vooruitblikken van onze vieringen.

Over het project "Rock in de Kerk" hebt u hierboven al kunnen lezen. Voor de pr-groep was de omvang van samenwerking met anderen en sociale media nieuw. Zelfs een eigen website hadden we hiervoor gemaakt! Helaas moest het op het laatste moment afgelast worden door zeer ernstige ziekte van een van de bandleden. Erg fijn was het intensiveren van het contact met andere geloofsgemeenschappen. Een positief effect van dit project is de realisatie van de folder van De Kapel. Hij geeft een goed beeld van De Kapel in tegenwoordige tijd, en heeft al wijd en zijd zijn weg gevonden.



De brochure 'Wat is Vrede?' is dit jaar herdrukt. Het is een verzameling van 12 interviews rondom de vraag 'Wat is Vrede voor jou?'. Wie denkt dat dat al vrij snel eentonig zal worden, heeft ongelijk. Hoe moeilijk de grote vrede te bereiken is, kleine stapjes in de goede richting zijn er eindeloos veel. Uitdagend is het dertiende interview: dat met je zelf. De brochure is ook te downloaden via deze [link](#).

Kindernevendienst

Sinds 2023 werkt de kindernevendienstgroep op basis van aanvraag. Ouders kunnen melden wanneer er kinderen aanwezig zijn: dan wordt er voor een nevendienst gezorgd.

Met Kerstmis werd er samen met de Johannesgemeente een kinderdienst georganiseerd.

Degenen die de boel draaiende houden

En dan zijn er nog de mensen die zorgen dat alles goed verloopt:

- De mensen van techniek die zorgen voor de presentatie tijdens de vieringen. En dat de vieringen ook online te volgen zijn.
- De koster die zorgen dat de stoelen goed staan, alles aanwezig is voor de viering en dat het weer opgeruimd wordt.
- De koffieploeg die altijd weer klaar staat voor de kapelgangers ná de viering, met koffie, thee, limonade en lekkere koekjes.
- Het secretariaat dat van alles en nog wat regelt en afhandelt.
- De roosterplanner die zorgt dat alle taken rond vieringen ingevuld worden.

Organisatie

Kapeldialoog

De basis voor alle beslissingen over de koers van De Kapel wordt gelegd in de Kapeldialoog. In de Kapeldialoog zijn alle betrokkenen bij De Kapel welkom om inzichten en meningen te delen.

Op 11 mei was er aansluitend aan de viering een korte kapeldialoog over de vieringen op de hoogtijdagen. Met Kerst is er alleen nog een viering op kerstavond, met Pasen alleen een op paaszondag. De algemene mening was dat dat gezien de huidige grootte van onze gemeenschap de beste keuzes zijn.

Op zondag 19 oktober was het thema: hoe gaan we om met een mogelijk tekort aan voorgangers in de toekomst? We spraken over de belangrijke eigenschappen van een voorganger, de voorbereiding van de vieringen en de kenmerken van een viering. En al waren er accentverschillen, over de grote lijnen waren de aanwezigen het zeker eens. De belangrijkste conclusie hieruit is dat het belangrijk is op zoek te gaan naar mogelijk nieuwe voorgangers, maar dat ook kapelgangers in deze rol zouden kunnen groeien.



Heidag

Het aantal leden van De Kapel neemt op dit moment nog nauwelijks af. Maar naar de toekomst kijkend weten we dat dit wel gaat gebeuren. Daarom is het goed om vooruit te kijken. Om te weten waar we dan naar toe willen is het goed het met elkaar te overdenken: wie zijn we als gemeenschap, wat bindt ons, wat brengt ons op zondag naar de viering.

Daarvoor zijn we in mei bij elkaar gekomen. Daar zijn goede gesprekken gevoerd rond de vragen *Waar in voel jij de persoonlijke verbinding met onze gemeenschap, Wat is belangrijk om bij te kunnen dragen en Wat neem je mee.*

Deze dag was een goede start in onze zoektocht naar de toekomst.

Kapelberaad

Het Kapelberaad is het bestuurlijk overlegorgaan. Het bestaat uit het bestuur, dat bij de Kamer van Koophandel als bestuur van de stichting geregistreerd staat, en een aantal overige leden.

Eind 2025 waren de leden van het Kapelberaad:

- Ada Luijten, vertegenwoordiger pastoraatsgroep en secretariaat
- Dirk van Tellingen, vicevoorzitter en penningmeester, lid bestuur
- Els Maas, vertegenwoordiger PR-groep
- Erik ter Poorten, voorzitter, lid bestuur
- Jaap Nauta, vertegenwoordiger koor
- Rob Weijs, vertegenwoordiger algemeen beheer (waaronder techniek en kosters)
- Ward Cottaar, secretaris, lid bestuur

Het Kapelberaad vergadert maandelijks, en verder zo vaak als nodig.

Workshops

Er waren dit jaar twee workshops rond de Vieringen Velerlei. Er werd terug- en vooruitgekeken. We konden de conclusie trekken dat het aanbod mooi breed blijft. De belangstelling blijft wel lager dan voor de liturgische vieringen maar neemt zeker niet af. Het erbij betrekken van externen blijft wel beperkt.

En wat gebeurde er zoal bij ons, een impressie

Je anders dan anders verdiepen in een Bijbeltekst



Leef je zelf eens in in de personen van een Bijbelverhaal. Op 5 januari deden we dat met de bekende parabel van de barmhartige Samaritaan. Veroordeel de mensen in het verhaal niet, maar denk na over waarom ze zich gedragen, zoals ze dat doen. En niet alleen er over praten, maar verplaats je echt in de persoon op het toneel.

Wat weten we van ons geloof en wat van andere geloven?

Op 19 januari gingen we in de vorm van een quiz op zoek naar bronnen van het geloof. Wat weten we eigenlijk van verbanden die er zijn met andere religies, waarom lezen we de teksten die we lezen, terwijl er zoveel meer christelijke teksten zijn? In de smeltkroes die het Midden Oosten altijd is geweest was het christelijk geloof maar een van de vele. En al die geloven beïnvloeden elkaar, en verdroegen elkaar.

Zelfs nu nog zijn er bedevaartsplaatsen waar christenen en moslims beiden naar toe gaan.



Help, ik ben begonnen met ontwikkelingswerk

Op zondag 6 april vertelden Mirjam en Steven Kleinveld hoe zij mensen in Oyugis, Kenia ondersteunen. Vanuit hun eerste bezoek daar in 2004 als vrijwilliger is een jarenlange band gegroeid. Ze vertellen hoe ze nog steeds steunen, door daar te zijn en dingen te doen, door via crowd-funding geld in te zamelen, en ook door elkaar als mensen te zien.

En door, ook als het tegenzit, door te gaan.



TINT op bezoek



Op 15 juni was TINT op bezoek bij ons. Mensen van TINT, voortgekomen uit dezelfde roots als De Kapel, vertelden over hun werkzaamheden op de TU/e en Fontys. Personal Life coach Margit van Tuijl, Event organiser/student-assistent Anne-Wil van den Heuvel en bestuursleden Willem Mak en Dionne van Noort waren naar De Kapel gekomen. Voorbeelden zijn de Personal Life coach, waarbij studenten individueel worden ondersteund, maar ook talrijke events, vaak samen met andere studentenorganisaties, rond thema's van levensovertuiging en

workshops, die ook wel gegeven worden binnen onderwijsprogramma's. Daarmee is TINT een volwaardig lid binnen de gemeenschappen van Fontys en TU/e.

Dialogavond: Asiel en Migratie

In 2025 organiseerde De Kapel, samen met een vijftal andere organisaties, twee dialogavonden rond asiel en migratie. In gesprekken met elkaar en vluchtelingen leerden we van elkaar en zochten samen naar wat we kunnen doen om de ijzige sfeer rond dit thema te doorbreken. En elkaar als mensen te zien, en elkaar te helpen.



Ook waren we in september aanwezig bij Peace in the Park om met mensen hierover in gesprek te gaan. Waarbij we vooraf in een Viering Velerlei een mooie verzameling prikkelende posters hadden gemaakt.



Muziek die inspireert

Op zondag 2 november doken we in de rijke traditie en praktijk van liturgische muziek. Peter van Overbruggen stond met zijn passie voor het gregoriaans chronologisch -op de juiste plek- vooraan in de muzikale rij. Het gregoriaans is de oudste liturgische muziek van het West-Europese christendom én het wordt nog steeds gezongen. Bijzonder was de volgende presentatie van Simon Kadijk. Hij sloot met zijn



muziekkeuze aan bij de recente Hervormingsdag van 31 oktober. “Ein feste Burg ist unser Gott” is de bekende melodie en ijzersterke tekst van Maarten Luther, die een vrije bewerking is van Psalm 46, troostend in zware tijden. Kim Beks verraste ons met werkelijk heel



professioneel en gevoelig uitgevoerde stukken op klarinet. Hebreeuwse klanken vloeiden uit haar instrument in Ravel's compositie 'Kaddish'. Michel Besnard, destijds initiatiefnemer van 1000 stemmen zingen Oosterhuis, is als geen ander gegrepen door Huub Oosterhuis. Hij schetste ons in vogelvlucht hoe Oosterhuis en hij elkaar steeds wisten te vinden. De slotpresentatie maakt de cirkel rond, van oude kerkmuziek naar een hedendaagse compositie van een jonge zanger. De jonge tekstschrijver-zangeres Charlotte Theunissen was de laatste in de rij, met

een toepasselijk gekozen zelfgeschreven lied 'Twintiger'.

Het Kerstoratorium, de voorbereiding en de Kerstviering



Financiën

In 2025 was het exploitatieresultaat van de stichting De Kapel negatief. Dit wordt veroorzaakt door extra giften, uit het eigen vermogen, aan de goede doelen, die daarnaast de opbrengst van de collecte ontvangen. Dit was een bewuste keuze van het Kapelberaad. Zonder deze extra giften was het resultaat slechts minimaal negatief geweest.

Hiernaast ziet u een overzicht van de inkomsten en uitgaven over 2025. De kascommissie, bestaande uit Metta Buise en Paul Mulder, heeft de financiën over 2025 in orde bevonden.

Als u vragen heeft over de financiën, neem dan gerust contact op met onze penningmeester Dirk van Tellingen.

Exploitatie 2025	
Baten	
Collectegelden	5 110.52
Kerkbijdrage	30 828.00
Onttrekking eigen vermogen	4 723.76
Totaal baten	40 662.28
Lasten	
Huur kerkruijnte	9 451.18
Koor dirigent muziek	5 007.78
Voorgangers	4 500.00
Overige activiteiten	1 019.80
Rock in de Kerk	223.88
Organisatie kosten	3 049.45
Bankkosten	569.67
Tint	7 750.00
Huiskamer voor vluchtelingen	4 545.26
Vluchtelingen in de knel	4 545.26
Totaal lasten	40 662.28
Exploitatie resultaat	-4 723.76

Stichting De Kapel
www.kapel-eindhoven.nl
secr@kapel-eindhoven.nl
040-2519866
NL39 TRIO 0197 9811 86